

Beste ouders,

Zo spannend ... nog enkele nachtjes slapen en dan mogen de kinderen weer naar school. Het team kijkt er ongelooflijk naar uit om met jullie kind(eren) aan de slag te gaan.

1 september zou een bruisend feest moeten zijn. Aan lachende kinderen zal het niet ontbreken. Een traantje moet zeker ook kunnen. Kinderen die het al jaren gewoon zijn in onze school zullen de nieuwe kinderen ontmoeten. Leerkrachten, zowel de ervaren rotten in Sint-Maarten als de collega's die in onze school hun eerste stappen zetten, hebben de school klaargestoomd voor een nieuw schooljaar. Klassen werden verhuisd. Mevr. Katrien leidt alles in goede banen om de bestellingen te verdelen, de leerkrachten hun materiaal te bezorgen, praktische zaken te regelen en wijdt de nieuwe directeur in de gewoontes van de school van Sint-Maarten in. Ook mevr. Ann en Tania haalden de dweil weer boven en liepen vrolijk in de gangen en de klassen. . Een directeur die het schip verlaten heeft en een nieuwe directeur die met heel veel goesting door de poort is komen stappen... Zoveel dat nog op ons wacht! En wij hebben de touwtjes in handen.

Corona zorgt ervoor dat het bruisend feestje even uitgesteld moet worden. Graag enkele afspraken op een rijtje.

Wie de school binnenkomt draagt een mondkapje, houdt rekening met de anderhalve meter afstand en ontsmet de handen.

AFZETTEN VAN DE KINDEREN

We vragen u om de kinderen af te zetten en niet zelf op de speelplaats te komen.

Op dinsdag 1 september is er een uitzondering voor de instappers in de kleuterklas en de kinderen die naar het 1e leerjaar gaan. Vanaf 8.15 u. mag u met uw kind naar de klas gaan. Hou het afscheid echter kort zodat er geen grote groepen in de klassen ontstaan.

OPHALEN VAN DE KINDEREN

Als u uw kind(eren) komt ophalen, komt u binnen via de glazen inkom. De leerkrachten sturen uw kind(eren) uw richting uit. U verlaat samen de speelplaats via de rode poort. De rijen vertrekken om 16.10 u. aan de school.

ETEN OP SCHOOL

Vanaf dinsdag 1 september kan er op school gegeten worden. U kan kiezen om een lunchpakket mee te geven of uw kind(eren) warm te laten eten.

Als ik door de verrekijker kijk dan zie ik in de verte toch al blije gezichten. Ik hoop dat we dat een volledig schooljaar kunnen volhouden en wacht met spanning de eerste schooldag af.

Mvg,

Mevr. Chris Claeys en het volledige team van de basisschool



zoveel dat nog op ons wacht